



ung i tiden

Ungdomskultur på Lolland-Falster 1950 – 2009

Hot or Not

HOT ved at bo på Lolland-Falster:

Der er altid plads i busserne
At de fleste har det godt
Næsten ingen trafik
Der er altid en "casual" stemning
Man kan altid snakke og mødes over
en bajer
Is på Lolland og Falster smager altid
godt
Meget smukt
Dejlig natur
Vi har Lalandia
Det er godt at bo i en lille by uden
vold,
og at man kan gå fredeligt på gaden
Sportsklubber
Der er masser af muligheder
Jeg går i en god skole
Her er bare dejligt
Der er næsten ikke tid til at kede sig.
Elsker de smukke piger
Der er mange strande
Der er støtte og fællesskab på Lolland
Alle bliver behandlet rigtigt
Det er småt, alle kender alle! Skønt
kvarter.
Freden/roen (lille by)
Gode jagtmuligheder
Ikke lang til Tyskland efter slik
Vi er ikke så tæt befolket
Der er tit fester for os på 14 – 16 års
alderen

NOT ved at bo på Lolland-Falster:

Ingen modebutikker eller forlystelses-
parker lige i nærheden.
Ingen gode fodboldklubber.
Skole.
Få personer i klassen.
Der er flere fede ting inde i Køben-
havn.
De gode tøjbutikker ligger ikke på Lol-
land.
Jeg kan ikke finde noget "not".
Søerne er så uforureneede.
Det dårlige er, at byen er for lille.
Der er meget kriminalitet her.
Der mangler at ske noget her nede.
Det er kedeligt nogle gange.
Der er ingen fede koncerter.
Der er ikke nogen smukke piger.
Der mangler et storcenter på Lolland.
Lolland er for lille.
Der er ingen biografer.
Moden er bagud i forhold til Køben-
havn.
Folk taler mærkeligt.
At nogle i Jylland ikke ved, at der er
noget, der hedder Lolland!!
At der ikke er større gågade.
At man sidder derhjemme hver dag
og keder sig.
At man bliver dømt ud fra tøjet, man
går i.
(Drenge og piger, 7. og 8.klasse)