



ung i tiden

Ungdomskultur på Lolland-Falster 1950 – 2009

Konfirmation

For en sikkerheds skyld

Undersøgelser viser, at antallet af andelen af 13 – 16-årige, der angiver, at de tror på Gud i perioden 1995 – 2005 er steget fra 39 til 51 %.

Antallet af unge, der bliver konfirmeret har dog i samme periode været svagt faldende, fra 80 % af alle unge i konfirmationsalderen i 1996 til 71 % i 2008.

De unge, der har deltaget i projekt "Ung i tiden", har en protestantisk, en katolsk eller en muslimsk baggrund. Set i forhold til tidligere er der i dag langt flere trosretninger i den enkelte klasse, og den protestantiske konfirmation er derfor ikke længere en fælles oplevelse for hele klassen.

Troen på en gud er for mange unge en faktor, der kun har betydning i forbindelse med kriser. Troen er blevet et pragmatisk redskab, der hentes frem som en lille bøn, når livet gør ondt.

For festens skyld

I 1950'erne var konfirmationen for de fleste indgangen til voksenlivet. Man gik fra skole til arbejde. Konfirmationen var ikke til diskussion. Var man medlem af folkekirken, blev man konfirmeret. Med ungdomsoprøret i slutningen af 1960'erne, blev det en del af oprøret ikke at blive konfirmeret og siden et tilladt valg for de unge. Begrebet "nonfirmation" – i form af fest og gaver uden kirkens medvirken – blev et nyt ungdomsritual i Danmark.

Langt de fleste af de unge i projekt "Ung i tiden" giver udtryk for, at det især eller udelukkende er for festen og gavernes skyld, de bliver konfirmeret.

Til gengæld har især festen og forældrenes indsats i forbindelse med planlægning og afholdelse af festen en meget stor betydning for de unge. De giver udtryk for taknemmelighed, og for langt de fleste er det en stor oplevelse at være midtpunkt for hele familiens opmærksomhed.

Jeg har valgt at tro på Gud, fordi jeg mener, at mennesket har brug for at tro på noget.
(Pige 2009)

Jeg blev konfirmeret, og jeg er ikke kristen. Jeg er nærmest buddhist og kan ikke fordrage kristendom
(Dreng 7. klasse)

Ville ønske, jeg kunne få dagen igen og bare være midtpunkt, for det tror jeg alle og enhver elsker.
(Pige 2009)