



ung i tiden

Ungdomskultur på Lolland-Falster 1950 – 2009



Ung – hvad er det?

Hvis man skal give en definition af, hvornår man er ung, vil man i den ene ende kunne sætte puberteten som starttidspunkt, mens det er vanskeligere at finde et sluttidspunkt. Vælger man at sige, at ungdommen slutter, når man etablerer sig med arbejde, hjem og familie, så er ungdommen i dag først slut for mange i 30-års alderen.

Ungdom som en selvstændig livsfase dukker op i løbet af 1700-tallet. I dette århundrede etableres det nye europæiske borgerskab, der tjener deres penge på handel og industri. Det kræver en ny form for uddannelse – sprog, regnskabsføring, teknologisk indsigt og korrespondance – til de unge borgerlige mænd, der skulle ind i de nye firmaer. Disse unge brugte derfor en del af ungdomsårene på uddannelse, inden de gik ind i voksenlivet.

Sideløbende hermed var det stadig sådan blandt arbejdere og landbefolkningen, at man var voksen, når man blev konfirmeret.

Fra ca. 1960 har de unge opnået en sådan købekraft, at de nu udgør en ny forbrugergruppe. Man taler om teenagerne som en ny befolkningsgruppe. I tiden herefter har de unge fået mere og mere vægt samfundsmæssigt, og ungdomskulturerne er på mange måder styrende for den udvikling, der sker i samfundet.

De individuelle unge

Unge i 2009 har næsten grænseløse muligheder for valg. Med globaliseringen er hele verden blevet deres. Så kendetegnende for unge i dag er, at de ikke som generationerne før dem skaber sig en identitet inden for bestemte grupperinger eller stilarter, men i stedet skaber deres egen individuelle identitet, hvor de henter de ting ind, der tiltaler netop dem. De unges identitet er altså et helt individuelt mix af holdninger, interesser, stil og smag hentet fra hele spektret af ungdomskulturer.

Unge i dag har således sig selv i centrum i en verden af valg og muligheder. De oplever sig ikke som de tidligere generationer bundet af tradition og normer, men oplever i stedet et selvstændigt ansvar for at træffe de valg, der skal til. Det betyder imidlertid også, at de oplever, at de kun kan bebrejde sig selv, når de forkerte valg træffes.